

†

TOT VROME GEDACHTENIS VAN
Robert Jozef D'HAEYER

Weduwnaar van
Maria Anselma DE MEYER

*geboren te Nederbrakel, op 28 septemb. 1880,
godvruchtig overleden, te Kraainem,
op 18 september 1970 gesterkt door de
HH. Sacramenten der zieken.*

Hoge jaren maken mild en lankmoedig:
in de schaduw van een oude eik is het
aangenaam te rusten,

Wie zo lang leeft. kan het begin van een
nieuwe eeuw vergelijken met het begin
van de vorige, — en is het wonder dat
hij het heden niet prijst?

De strijd, die soms hard was voor hem. is
nu gestreden. In de hemel zal er geen
ziekte meer zijn, geen lijden, geen droe-
fenis, geen scheiden.

Vaartwel beminde kinderen en kleinkinde-
ren en bloedverwanten, dank U voor uw
tedere zorgen en genegenheid.

Uw deelname aan onze rouw heeft ons getroost.

Uw gebed was een kostbare hulp voor onze dierbare overledene.

Wij danken U innig en oprecht,

De Familie.

Lijkpraal De Coster - Kraainem