

O goede Jezus, mijn Zaligmaker, verlos mijne Ziel.  
Laat Uw dood mijn leven zijn, uwe heilige wonden  
mijn verzoening, uw kostbaar bloed mijne zaligheid.  
(H. Fr. v. Ass.)



## Bid voor de zielerust

van

**SOPHIE D'HAEYER**

weduwe van

**PETRUS VAN DE WATTYNE**

geboren te Nederbrakel den 18 Juni 1863  
en er godvruchtig overleden den 18 April 1945.  
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.  
Zij was lid van 't genootschap van de H. Barbara.

Met liefde en fierheid, met bewondering en dank-  
baarheid mogen haar kinderen en kleinkinderen  
terug blikken op het zóó schoone leven van deze  
beste moeder! Zorg en toewijding voor haar gezin  
dienstvaardigheid voor haar medemensch; maar  
bovenal vurige godsvrucht en godsvertrouwen wa-  
ren immer de kenmerken van haar lang en verdien-  
stelijk leven. Zij kende geen ijdelheid, geen valsheid,  
geen bedrog, geen verkleefdheid aan de wereld;  
haar diep geloof haar vasten moederplicht waren  
de eenigen doeleinden en grondvesten van haar  
leven. Hoe troostrijk maar ook hoe rijk-voor beel-  
dig zijn die overwegingen niet voor al dezen die  
haar innig beminden en haar afsterven nu betreuren

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vaartwel: ik  
ga bij vader hier boven en blijf voor U bidden en  
over U waken. Gij allen bemind en steunt elkander;  
leeft eerbaar en geloovig, dan zien we elkander terug  
om nooit meer te scheiden, Bidt intusschen veel voor  
mij vooral in de H. Mis.

Mijn Jezus, barmhartigheid,  
R. I P.

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt

De Familiën DE MOL, BILAU, DE COREL, D'HAEYER en  
VAN DE WATTYNE:

BEDANKEN U voor de blijken van genegenheid  
hun betoond bij het afsterven van hun teergeliefde  
Moeder, Grootmoeder, Tante en Nicht.