

Ten paradijze geleiden U de Engelen! (lit. ov.)



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

Theofiel D'HAEYER

weduwnaar van mevrouw

ELISA COESENS

geboren te Nederbrakel de 31 oogst 1871 en
er godvruchtig overleden de 19 februari 1957,
voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

Welke schone troost moet het voor ouden van dagen zijn, te mogen terugblikken op een leven rijk aan verdiensten en gevuld met daden en werken van goedheid, offervaardigheid en onbaatzuchtige liefde. Die mensen kunnen en durven gerust oud worden, omdat ze enerzijds er gemakkelijk vrede kunnen mee nemen, dat hun alles wat het aardse leven bieden kan, stilaan ontvalt en onbelangrijk wordt; omdat anderzijds ze weten dat hun de beloning voor hun deugdzzaam leven te wachten staat in de Hemel bij O. L. Heer.

Zo is de duurzame overledene ook oud geworden maar steeds blij van gemoed gebleven, godvruchtig als hij was, heeft hij zolang hij kon trouw zijn kristelijke plichten vervuld. Was zijn leven de laatste dagen een sukkelgang, wat hij gedragen heeft uit liefde voor O. L. Heer, is nu reeds voor hem de reden voor een Hemelse beloning geworden.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, O. L. Heer heeft me wel in stilte en op 't onverwachts geroepen, maar gij weet dat ik altijd gereed was. Laat dit U een troost zijn en een aanmoediging voor U om steeds trouw uw kristelijke plichten te blijven vervullen. Zo zult gij de sleutel van het levensgeluk ook in uw oude dag vinden. Ik dank U voor de zeer goede en voor-

al liefdevolle zorgen en vergeet U daarom niet in mijn voorspraak bij de Heer. Blijft gij mij ook steeds indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De families D'HAEYER, COESENS en
VAN DE VELDE

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.