

Er is een leven zonder sterven  
Dat eeuwig doet de hemel erven.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**URBANUS, CYRIEL D'HAeyer**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria, Irma HAESBROEK**

geboren te St. Maria-Oudenhove op 16 augustus  
1898 en godvruchtig overleden te Nederbrakel  
op 24 juni 1970, voorzien van de HH. Sakra-  
menten der zieken en de Pauselijke Zegen in  
het stervensuur.

Opgeëiste van de oorlog 1914-1918.

De weg naar God toe is voleindigd voor deze  
goede man. De weg die begonnen was, toen hij  
bij zijn doopsel tot kind van God werd gemaakt.

Moedig en trouw is hij die weg gegaan.

Zelfs bij zijn jarenlange ziekte is zijn geloof  
en zijn vertrouwen niet teloor gegaan. Hij is  
voor ons een voorbeeld geweest van geduld en  
vrede, zelfs in de pijn.

Bij het overlijden van deze brave man, bid-  
den wij : Heer, uw wil geschiede op aarde als  
in de hemel. Wij zijn diep getroffen, maar de  
overtuiging dat God beter weet dan wijzelf wat  
voor ons goed is, kan ons in die momenten ster-  
ken en troosten.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-  
ren hebt dank voor de genegenheid die ik van  
u mocht ondervinden.

Blijft mij verder gedenken in een vurig gebed  
voor mijn zielerust.

De families D'HAeyer, DUJARDIN, HAESE-  
BROEK en DE LANGHE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken  
van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel