

De H. Naam des Heren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Victor D'HAEYER

weduwnaar van Mevrouw

Celine VAN DE WATTIJNE,

geboren te Nederbrakel op 25 februari 1903
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Elisabeth te Zottegem op 7 april 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wie had kunnen vermoeden dat onze dierbare overledene zo vlug zou zijn heengegaan. Nog maar enkele dagen was hij naar de kliniek gegaan op hoop van hulp en genezing of al heel vlug bleek dat menselijke hulp niet mocht baten.

Onze dierbare overledene is van ons heengegaan nu wij in deze Goede Week voor Pasen de dood van Christus gedenken. Doch wij gedenken niet alleen de dood van Christus; op Pasen vieren wij ook Zijn Verrijzenis tot nieuw en eeuwig leven.

Bidden we dan ook vol geloof en vertrouwen tot de Heer van leven en dood dat Hij hem moge opnemen in het hemels Vaderhuis tot eeuwig leven.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, beste familieleden, allen zijt gij bezorgd om mij geweest, elkeen van u was mij genegen. Hebt dank om die kommervolle uiting van uw liefde en vergeet mij niet, vooral tijdens de ogenblikken dat gij u in een gelovig gebed richt tot de Vader van alle mensen, die Zijn Zoon onder ons zond om Zijn liefde voor allen kenbaar te maken.

Heer, schenk hem de eeuwige rust.

De families D'HAEYER, VAN DE WATTIJNE,
LABEAU, DE VOS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelname in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel