

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VIKTOR D'HAeyer

weduwnaar van Mevrouw

ODILE SIMOENS

geboren te Elst, de 2 januari 1884, en zacht in de Heer ontslapen te Nederbrakel, de 24 juni 1960. Voorzien van het H. Oliesel.

Bestuurslid van de Bond van het H. Hart. Lid van het genootschap van de H. Franciscus-Xaverius en andere godvruchtige genootschappen.



Feestdag van het H. Hart van Jezus!

De duurzame overledene had een grote verering voor het H. Hart van Jezus. In zijn geboorte heeft hij geijverd voor de Bond van het H. Hart.

— door zijn voorbeeld : zijn maandelijks getrouwheid aan biecht en H. Kommunie ;

— door zijn woord : hij bezocht zijn leden en had altijd een woord van aanmoediging of een proficiat. Zo was hij een apostel voor de uitbreiding van Kristus' rijk op die kleine plaats van zijn geboorte — Hij had de wens uitgedrukt op dit feest de avondmis te kunnen bijwonen. Doch de Heer had een schonere beloning bereid voor zijn trouwe dienaar : dit feest van het H. Hart te vieren van aanschijn tot aanschijn met de Goddelijke Meester.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik ga heen zoals God het wil. Hij zegene U, zoals ik U dank voor de menigvuldige zorgen en warme genegenheid waarmee gij mij in mijn oude dag hebt opgebeurd. Al kan de dood ons tijdelijk scheiden, toch blijven we in geloof en door vurig gebed verenigd in één liefdeband met Kristus.

Gedenkt mij en uw dierbare moeder in uw dagelijkse gebeden en uw H.H. Missen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!



De Familiën D'HAeyer, GABRIELS,
SIMOENS en ROMAN

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U,

Nederbrakel, Druk. Ww O. Surdiacourt