

Onder uwe bescherming neem ik mijn toe-  
vlucht, o H. Moeder Gods.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
M E V R O U W

### Victorina D'HAEYER

weduwe van de Heer Leo DE CROO

geboren te Elst de 8 januari 1880, en god-  
vruchtig overleden te Michelbeke op 12  
maart 1970, voorzien van de H.H. Sakra-  
menten der Zieken en de Pauselijke Zegen  
in het stervensuur.

Door de wederwaardigheden van het le-  
ven wordt een mens wijs en bezadigd, de  
meesten ook goed en begrijpend, mild in  
hun oordeel over hun medemens.

Hun geloof wordt meer geloof, hun liefde  
meer liefde. Vaak is het een weldaad van  
de Heer met hen te mogen praten, samen  
zijn, samen leven.

Komt dan de tijd, dat zij zich afsluiten  
voor het nieuwe : opnieuw jong met en  
door zijn kinderen wordt men oud en onbe-  
grijpelijk voor zijn kleinkinderen. Daar be-  
gint het heimelijk afsterven, dat eindigt vaak  
in een hulpeloze en eenzame oude dag, het  
leven gaat over hen heen. Zij eindigen in

een grondige verzoening met alles : ook  
met de dood.

Daarom kunnen wij bidden met haar :  
Heer, laat nu uw dienares in vrede gaan...  
Wij bidden verder het gebed waarmee zij  
haar levensavond heeft gevuld

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn  
hele lange leven heb ik voor u gewerkt, ge-  
zorgd en gebeden. Ik weet dat gij mij niet  
zult vergeten, vooral gij niet, mijn godge-  
wijde dochter, daarom ga ik met vertrou-  
wen op u en de Heer de eeuwigheid in.

God beware u allen in zijn vrede.



Zuster Charlotte, Maria De Croo, van de  
Zusters van Sint-Franciskus, te Sint-Ma-  
ria-Oudenhove,  
Ir. en Mevrouw Jozef Vermeulen-De Croo en  
kinderen,  
De Heer en Mevrouw Jozef Van de Maele-  
De Croo en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Albert De Croo-Van-  
derstraeten en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Karel De Croo-Mar-  
tens en kinderen,  
De families D'Haeyer en De Croo,  
**danken U voor de gebeden en deelne-  
ming in hun diepe rouw.**

de beiaard - VDLM