



Dankbaar aandenken aan :

MEVROUW

## **Yvonne D' HAEYER**

**echtgenote van Walter COPPENS**

geboren te Nederbrakel op 14 januari 1925 en  
thuis godvruchtig overleden op 21 oktober 1994,  
voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken .

---

De families :

**D'HAEYER, BOCKELANDT,  
COPPENS, DE PESSEMIER,**  
danken U.

Namis : vrijdag 18 november 1994 om 19.30 uur.

*Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij :  
haar lieve aandacht voor de daagse dingen  
die door haar hoofd en haar vingers gingen :  
en alles wat zij was voor U en mij.*

*Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag  
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten  
die wij tezamen om haar heengaan leden.  
En die zal blijven schrijven na vandaag.*

*In haar dapper rechtgetrokken spoor  
naar Gods oneindig land laten wij lopen  
haar achterna, die hoopte dat wij hopen :  
zij is niet meer dan enkele stappen vóór.*

*A. van Wilderode*