

Schrijf het op in honderd talen  
Laat het duizendmaal herhalen :  
Al wat het leven baarde  
Gaat toch zo vlug voorbij.  
Een handvol aarde  
Dat zijn wij. (A. De Longie)



**GEDENK IN UW GEBED EN  
EUCARISTIEVERIERING DE ZIEL VAN**

de Heer

**Achiel Dhaeze**

echtgenoot van Mevrouw Julia Dhaeze

Ere-onderwijzer en trouw C.O.V.-lid

Voorzitter van de Kerkraad.

Oprakel 30-01-1904 (Op)Brakel 15-02-1972

Na 't ontvangen van het sakrament der Zieken zegde hij betekenisvol : « Mijn schoenen zijn getaatst ! » (met nagels beklopt). Dat betekende in Abele : « Ik ben gereed voor de grote reis ». — Ook in die West-vlaamse grensgemeente waar hij 20 jaar klas gaf was Meester Achiel geacht en kwam hij graag terug. Daar liet hij een stuk van zijn hart. — Toen de heimat wenkte kwam hij terug naar zijn geliefd Brakel. In de Broedersschool kwam hij zonder aanstellerigheid, tot ieders voldoening, zijn onderwijzersloopbaan succesvol voltooien.

Hij had deernis omdat de Heer zijn gezin geen kinderen verleende. Te meer zou hij meehelpen aan de opvoeding van andermans kroost. — Op rust zocht hij wandelend in de buurt het koutend gezelschap van de eenvoudige mens. Tot de grote Meester wenkte. Gezelle dichtte in Kerkhofblommen :  
Gods wegen zijn verholten  
Als hij zalfruid wassen doet  
Waar de slange zit verscholen  
Die de wandelaar bijten moet.

De heimelijke slang beet onmeedogend. De wandelaar riposteerde : « Een ware christen kan zelfs het noodlottige aanvaarden ! ».

Mijn geliefde vrouw, gij verliest alles. Mijn laatste bekommernis, mijn zuiverste dank ging naar U. Het gebeurt meer dat de beste tandems eerst uiteen vallen. God lone het engelachtig geduld waarmee U, na moeder, ook mij verzorgde met een zelfvergetenheid zonder weerga. — Trouwe familie, zó graag had ik nog lang met U in de koestering van de najaarszon mijn levensavond uitgesponnen. Uw oprechte genegenheid stelde ik hoog op prijs. Houd in gebed met burens en kennissen mijn gedachtenis in eer.

Waarde Collega's van ons Christen Onderwijzersverbond, ik bid met U : « Heer bewaar ons Christelijk Onderwijs opdat het onze jeugd nieuw inzicht en wijze nuchterheid bezorge in deze contestataire tijd. — Beste oud-leerlingen tracht de oude deugden tot eigentijdse bloei te brengen in trouw aan de eeuwige waarden

Van onze gediensstige kerkmeester mocht men met de psalmist verklaren : « De luister van uw huis verteert mij ! » — Hij ging ons voor in gelovige godsdienstzin, immer dienstvaardig en steeds op post voor alle kerkelijke plechtigheden.

Meester Achiel, de herinnering aan uw subliem voorbeeld en uw rechtschapen eenvoud zal nog lang nazinderen bij allen die U mochten benaderen. Daarom zeggen we Gezelle na :

Gelukkig zijn zij allen  
Die hemelwaarts genood  
In 's Vaders handen vallen  
En leven spijs de dood.

Sint-Marten, patroon van onze mooie kerk, bescherm onze parochiale gemeenschap.

---

**Met oprechte dank vanwege de familie.**

Uitg. S. Gijssels. Cprakel