

Het leven is... de kruisbanier.
Gescheurd, gevlekt, ontvallen schier...
Tot in Gods handen dragen! G.G.

†
VROOM AANDENKEN

van Mijnheer

ALBERT D'HAENZE

echtgenoot van Mevrouw

MADELEINE DE KONINCK

geboren te Opbrakel, de 17 Januari 1909
en er godvruchtig overleden de 31 Maart 1951.
Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart
het Xaverianengenootschap
en alle parochiale godvruchtige genootschappen.

Wie was niet met verslagenheid getroffen, toen voor enige weken het nieuws zich verspreidde, dat deze nog zo jonge, opgeruimde, gediensstige, toegewijde man, hopeloos aan het ziekbed was gekluisterd? Wie is nu niet door deernis overmeesterd, bij 't vernemen van zijn zo vroegtijdig overlijden? Wat 'n ramp voor een voorbeeldig gezin! O mijn God, hoe onnavorsbaar zijn Uw Wilsbeschikkingen! Doch midden de onbeschrijflijke droefheid, die ons de tranen uit de ogen perst, buigen wij ons voor U en blijven, niettegenstaande deze bittere beproeving, bidden: « Uw Wil geschiede, Vader ».

De diepbetreurde overledene, was een van die flinke, knappe mannen, die de edele gaven van vlug verstand en rijpe wijsheid paarden aan ongemeten goedheid, gediensstigheid en toewijding. Hij was de voorbeeldige echtgenoot en huisvader, die droomde van een overgelukkig gezin, waar Moeder de Koningin was en het kind het voorwerp van de edelmoedigste ouderlijke toewijding. Hij was ook de stipte en voorbeeldige bediende, die in zijn ondankbaar ambt, de schone sociale rol zag van dienstbetoon en naastenliefde. Al wie met hem in aanraking kwam, was in bewondering voor zijn verzorgd werk, voor zijn eerlijkheidsgevoel en in-schikkelijkheid!

Dierbare echtgenote, evenals bij O. L. Vrouwen, de Moeder van Smarten, is mijn afsterven voor U een

zwaard van droefheid dat uw hart doorboort. Och! Wat is toch ook voor mij, het offer U te moeten verlaten pijnlijk! Doch laten we samen den bitteren kelk van het lijden tot de bodem uitdrinken! O. L. Heer zal onze droefheid in vreugde veranderen, wanneer we elkander zullen weerzien in de Hemel. Draag intussen zorg voor ons geliefd dochterken, breng het op in deugd en eer, voor O. L. Heer!

Mijn goede moeder, mijn beste schoonouders, brave broeders, zusters en familieleden allemaal, ik dank U van harte voor uw trouwe en onbegrensde liefde en toewijding, vooral in mijn langdurige ziekte mij betoond. Dat God het U honderdvoudig lone! Ik zeg U geen vaarwel want weldra zien we elkander weer bij God! Bidt intussen voor mij en offert voor mijn zielerust!

H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk!

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Mevrouw Albert D'HAENZE, geboren Madeleine DE KONINCK;

Mejuffer Magda-Helena D'HAENZE;

Mevrouw Wed. Theofiel D'HAENZE-HE-NAU, kinderen en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Jozef DE KONINCK-BUYDENS;

De Familiën D'HAENZE, DE KONINCK, HENAU en BUYDENS,

Danken U om uw kristelijke deelneming. Deze was ons een troost bij het afsterven van hem die ons zo dierbaar was.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel.