

Op de avond van die dag sprak Jezus tot zijn leerlingen: «Laten wij overvaren naar de oever...». - Mc. 4,35.

+

DANKBAAR GEDENKEN WIJ IN ONZE GEBEDEN

### **Mejuffrouw Alice DHAENZE**

geboren te Oudenaarde op 17 april 1900 en er godvruchtig overleden op 26 april 1983, gezalfd en gesterkt door het H. Oliesel.

—

Gedurende haar gans leven heeft juffrouw Alice in dienstbaarheid gestaan van haar kerk en apostolaatswerken. De goddelijke diensten op-luisteren met haar kloeke stem was de vreugde van haar jeugd en haar verder leven. Tot in de laatste dagen van haar lange ziekte zong ze nog God ter ere.

Nu zal de Heer haar voorzeker opnemen in zijn Heerlijkheid en Vreugde. «In Paradisum...» zingt Gods engel: lijden en ziekte zijn nu van haar weggenomen en Gods engelen en heiligen leiden haar binnen in het Eeuwig Leven.

Goede Zuster Anna, ik dank U voor uw liefdevolle en toegewijde zorgen: God zegene er U voor!

Dierbare familieleden en vrienden, weest mij in-dachtig in uw gebeden. Zo blijven wij allen innig verbonden met elkaar.

O.-L.-Vrouw van Kerselare, bid voor ons!

Juffrouw Anna DHAENZE,

De families DHAENZE en VANNESTE,

danken U oprecht  
voor het gebed  
en de blijken van deelneming  
hun betuigd bij het heengaan  
van de dierbare overledene.

Begr. Fun. D'Hondt, Oudenaarde - sanderus