



Tot vrome nagedachtenis aan
de heer

Angel D'haeze

echtgenoot van mevrouw
Maria Monnier

geboren te Opbrakel op 21 november 1901
en godvruchtig overleden in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 11 februari 1994,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Uw Koninkrijk komt waar mensen leven naar
Uw geboden, als mensen gaan waar Gij ze
zendt. (Oud Communielied)

Opvoeden was zijn zending die hij plichtsge-
trouw en met enthousiasme heeft vervuld.
Hij was onderwijzer in hart en ziel, met
geloof in de zin en de waarde van wat hij
deed, met daarbij de vaste overtuiging dat hij
langs degelijk onderwijs ten bate van zijn
medeburgers, er toe bijdroeg de ontwikke-
ling en de opbloei te bevorderen van zijn
streek waarmede hij zich zo sterk verbonden
voelde.

Plichtbewust en oprecht verklaarde hij bij
het einde van zijn actieve periode dat hij
noot een uur van verveling of tegengoesting
had gekend in zijn opvoederstaak, die zijn
strikt levensprogramma was.

Tezelfdertijd was hij destijds ook landbouw-
lesgever in avondscolen van verschillende

gemeenten waar hij veel leergierige land-
bouwers principes bijbracht voor een goede,
moderne en efficiënte landbouwactiviteit.
Daarenboven doorkruiste hij gewoonlijk op
zondagnamiddag, jarenlang de Brakelse om-
geving, om, als graaggehoorde spreker in
landbouwverenigingen, ontelbare en steeds
talrijk bijgewoonde voordachten te geven.

Hij was ook een hele tijd voorzitter van de
Oud-leerlingenbond van de Broeders van
Liefde, waar hij heeft bijgedragen om van
deze vereniging een van de meest succesrijke
Brakelse bonden te maken.

En later hadden de gepensioneerden van
Opbrakel hem gekozen als hun voorzitter,
functie die hij nauw ter harte nam en naar
best vermogen en tot ieders voldoening heeft
vervuld tot enkele jaren geleden.

Ook in de parochiekerk heeft hij zo lang zijn
jaren hem dit toelieten, zijn medewerking
verleend aan de voornaamste kerkelijke
diensten.

Het is met weemoed in 't hart, met emotie
en met intense dankbaarheid dat we afscheid
nemen van hem, wel bewust dat wij iemand
zullen missen die zijn kristelijke en maat-
schappelijke idealen ten volle heeft bewaar-
heid. En bij onze trouwe herinnering, die niet
zo spoedig zal wegdeemsteren, voegen wij
een vroom gebed voor zijn zielerust.

De families D'haeze, Monnier,
Henau en Van Maldergem
danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-41 17 24
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - 054-41 12 67