



VROOM AANDENKEN AAN

Anna DHAENZE

geboren te Oudenaarde op 24 oktober 1904
en godvruchtig overleden in de H. Familie
te Oudenaarde op 11 januari 1990,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families DHAENZE en VANNESTE
bedanken voor uw blijken van medevoelen
en voor uw gebed.

Namis op zaterdag 27 januari 1990 om 18 uur.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

Bij U, ik ben
altijd bij U.
Gij houdt mij vast
Uw hand in mijn hand.
Alles zult Gij
ten goede leiden.
Gij voert mij mee
in Uw raadsbesluit.

Wat is de hemel
voor mij zonder U,
wat moet ik op aarde
als Gij niet bestaat ?
Al wordt mijn lichaam
ook afgebroken,
al sterft mijn hart,
Gij zijt mijn rots,
mijn God, de toekomst
die op mij wacht.

Ver, weg van U
is het geen leven,
U ontrouw zijn
is niemand zijn.
Bij U, mijn hoogste
goed, mijn God
bij U ben ik
geborgen.

(Ps. 73, 23-28)

Heer God,
Gij die ook haar naam hebt geschreven
in de palm van Uw hand.
Gij hebt haar niet voor de dood bestemd
maar voor het geluk in U.
Laat haar geborgenheid vinden
in Uw mysterie van goedheid
dat alle begrip te boven gaat.

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstr. - Lindestr., Oud.