

*Dankbaar om wat zij voor ons betekende
gedenken we in gebed*



MEVROUW

Julia DHAENZE

weduwe van de Heer
Achiel DHAENZE

geboren te Optrakel op 18 november 1907
teruggekeerd naar het Vaderhuis te Ronse
op 28 april 1992,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Gelaten maar niet onvoorbereid op wat gebeuren moest, heeft "Marraine" in deze paastijd het aardse voor het eeuwige gewisseld. Kalm en stil zoals ze heeft geleefd is ze van ons heengegaan.

Rustig van natuur, dienstvaardig, eerder onopvallend, maar groot in eenvoud en gewapend met veel levenswijsheid ging zij door het leven. Genietend van kleine dingen was ze innig dankbaar voor 't aangename wat 't leven bracht. Beproevingen werden haar niet bespaard, maar ze aanvaardde en verwerkte ze in alle stilte. Jarenlang stond ze ten dienste van haar zieke, hulpbehoevende moeder. Kinderloos gebleven be-toonde ze zich met des te meer overgave, en inzet, behulpzaam bij de kinderopvang en opvoeding in het gezin van broers en zuster.

Na het vroege afscheid van haar geliefde echtgenoot Achiel, kwam ze haar laatste levensjaren de jonge familiekring op de Klijpe vervoegen, er genietend van de veelvuldige contacten met neefjes en nichtjes. Haar klein gezellig huisje, versierd met de zo geliefde bloemen, stond er open voor eenieder. Het regelmatig contact en partijtje kaart met broers of omwonende weduwen brachten er de nodige ontspanning en betrachting.

Diepgelovig en wonend rechtover Gods'huis, ging een deeltje van haar ruime vrije tijd naar een bijna dagelijkse ontmoeting met de Heer. Is dit het geheim van dit vrome leven ?

Marraine, op menig moment, bij geliefden, vrienden en kennissen, zal uw afwezigheid een leemte wezen, een gemis aan uw stille aanwezigheid, uw wijs oordeel, uw gewaardeerde bemerkingen, uw "met ons zijn". Je handen liggen nu gevouwen tot gebed, een blijvende getuigenis van diep geloof en godsvertrouwen. Moge uw voorbeeldig leven ons een troost wezen in deze moeilijke periode van afscheid.

De families DHAENZE-VAN DAMME
DHAENZE-HENAU,

danken U van harte voor uw
aanwezigheid, gebed en medeleven.