

Vertrouwt U met mij; ik verlaat een wereld van ellenden voor het Rijk van den Vrede (H. Cath.)



Bid voor de ziel

van

THEOFIEL D'HAENZE

echtgenoot van

VALERIE HENAU

geboren te Oprakel, de 31 Januari 1869, en er godvruchtig overleden, de 23 November 1949

Gesterkt door al de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Jubilaris van het Xaverianen genootschap en lid van de Confrerie van het H. Sacrament.

RUSTEND VELDWACHTER

De duurzame overledene was in elk opzicht een voorbeeldig en goed mens.

Tegenover God en de Kerk, waarvan hij steeds een trouwe zoon wilde zijn, volbracht hij zijn plichten zonder aanstellerigheid, maar ook zonder schroom of menselijk opzicht. En omdat hij aangenaam was aan God werden de beproevingen van het leven hem niet gespaard.

Voor vrouw en kinderen was hij een voorbeeldig echtgenoot en een goede vader. Voor zijn gezin met een talrijk kroost was hij steeds de werkzame, vlijtige en bezorgde man die hoge betrachtningen nastreefde en die, door zijn naarstigheid, zijn spaarzaamheid en, met Gods zegen, in staat werd gesteld aan zijn kinderen een hogere opvoeding te bezorgen. Zijn kinderen waren de vreugde en de rechtmatige roem van zijn leven.

Voor zijn medeburgers was hij een goed en trouwe ambtenaar, steeds bereidwillig, gediensig en zachtmoedig zelfs wanneer hij tegenover iemand moest optreden. In zijn eveneens heeft hij God gediend, en in het trouw vervullen van zijn ambt heeft hij steeds zijn geluk en dan ook zijn zaligheid gevonden.

Duurbare echtgenote, beminde kinderen en kleinkinderen, het is wel lastig te moeten scheiden want gij hieldt veel van mij en ik van u. Doch ik weet dat gij, mijn kinderen, uw moeder nu nog meer geneegenheid zult toedragen en haar zult steunen. Blijft trouw aan uw plichten van christen mensen. Bidt veel voor mij, en dan... tot een eeuwig blij wederzien in de Hemel! God zegene en God beware U!

De 4 akten,

(12 j. afl.

Mw Theophiel D'HAENZE, geboren Valerie HENAU ;

Mr & Mw Oscar PAUWELS-D'HAENZE en kinderen
Roza, Pascal en Andrea;

Mr & Mw Angel D'HAENZE-MONNIER en kind
Monique;

Mr & Mw Achiel D'HAENZE-D'HAENZE ;

Mr & Mw Robert D'HAENZE-VAN OVERTVELD en
kinderen Elza en Hilda;

Mr & Mw Albert D'HAENZE-DE KONINCK en kind
Magda;

Mr & Mw Gilbert D'HAENZE-D'HAENZE en kinderen
Johan, Godelieve en Maryke;

Mr Marcel D'HAENZE ;

De Familiën D'HAENZE, HENAU, DEBO, GOSSEYE ;

Uw christelijke deelneming was ons een troost, bij het afsterven van hem die ons zo lief was.

Wij danken U er voor.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt