

Leef aldus, dat de dood u niet onbereid vindt.
(Nav. Christi)



BID VOOR DE ZIEL

van
MEVROUW

ANGELE D'HAMERS

echtgenote van, Mijnheer Arthur MICHEL

geboren te Geraardsbergen, de 15 Juli 1904
en overleden te Nederboelare, de 23 Juni 1954
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Helaas! Indien Gij, o Heer, het hadt gewild,
ware deze teergeliefde moeder ons niet ontnomen.
Doch, wij onderwerpen ons zonder klagen
en aanvaarden gelaten deze pijnlijke beproeving
uit Uw Goddelijke hand.

Zij was een voorbeeldige moeder, wiens levensdoel
was de haren gelukkig te maken.
Stichtend en verdienstvol was haar leven.

In de laatste jaren kwamen zware beproevingen
haar gestel ondermijnen, haar zwak hart
kreunde onder de bitterheid van 't leven en
verviel in moedeloosheid.

Beminde kinderen en familie, hebt dank voor
uw genegenheid, blijft mij gedenken in uw
gebeden opdat ik spoedig Onze Lieve Heer moge
aanschouwen en U helpen en steunen mag, om
eens allen verenigd te zijn in het eeuwig rijk
van vrede en geluk.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
(300 d, afl.)

H. Hart van Jezus, ik geef aan Uw liefde
tot mij.
(300 d. afl.)



De familiën D'HAMERS, MICHEL, VAN DEN
ABEELE en LEURS

danken U van harte voor Uw blijken
van deelneming, hun betoond
in hun diepe rouw.