

In het kruis is de zaligheid, in het kruis is het leven,
(Nav. Ch 2, 12)



Bid voor de Ziel

van Mevrouw

SOPHIE D'HAYER

weduwe van Minheer

ALFONS PLAÈKE

geboren te Michelbeke, den 15 Juli 1865 en aldaar
overleden den 26 December 1947.

Derde-Ordellinge van den H. Franciscus

Lid van de Boerinnengilde.

De mensch weet niets van zijn einde. Hij wordt aangegrepen door een dag van ramp, die hem plotseling neervelt.

Zij sterft geen onvoorziene dood die het in zijn leven zoo aanstelt, gelijk zij wenscht te zijn in het uur der dood

De hooge ouderdom is een eerekroon als hij op den weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.

Spr. I 8 15

De betreurde afgestorvene was een vrome vrouw, die ten allen tijde, in ootmoedigheid, den Heer diende, die haar kinderen met moederlijke zorg heeft opgevoed en haar huishouden met wijsheid bestuurde

O Heer, gij hadt ons een goede moeder gegeven; wij danken er U om; nu roept gij ze tot U; dat uw aanbiddelijke Wil geschiede.

Bemide Kinderen, bewaart trouw de gedachtenis uwer moeder; weest mij indachtig in uwe gebeden. Bij den Heer blijf ik u beminnen, zooals ik u op aarde lief had.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid,
(300 d, afl.)

Nederbrakel Druk, Wwe. O. Surdiacourt

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw
Alfons PLAÈKE-D'HAYER :
De Familiën PLAÈKE-D'HAYER :

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming
in den rouw die hen treft.