

« Nu looft en prijst mijn ziel de Heer,
van vreugde jubelt heel mijn hart ».

†

Tot vroom en dankbaar aandenken aan
MEJUFFROUW

Aline D'HEER

geboren te Zele op 7 december 1909 en
godvruchtig overleden in het St.-Franciscustehuis
te Brakel-Opbrakel op 20 juli 1991,
voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden en
andere godvruchtige genootschappen.

Het is voor onze dierbare overledene een moei-
zame maar een schone « grote vakantie » ge-
worden ; alsof zij gewacht had tot na d'exa-
mentijd van de kinderen uit de familie met
wier toekomst zij zo innig meelevens kon.

Dat was nu eens iemand met alle aanleg om
gelukkig te zijn ! In levenslange dienstvaardig-
heid heeft ze haar vreugde gevonden. In een
diepkristelijk gezin geboren was zij jarenlang
als « enige » zus tussen vele broers van moe-
der de rechter arm, en de « zoon » van vriende-
lijkheid en blijmoedigheid die al de gaven, uit
moeders hart geërfd, doorgeven mocht aan heel
de familie.

Voor allen zonder uitzondering heeft ze zich
« vrij » gehouden in onberekende behulpzaam-

heid : thuis in het gezin van haar broer Cyriel
met een goedheid als het brood dat zij be-
deelde ; in Brakel nadien, alwaar ze zijn veel
te vroeg overleden echtgenote vervangen wou,
en er tot het uiterste blijven zou dicht bij haar
broer-Priester aan wie zij al haar liefdevolle
aandacht schonk.

Zij heeft de kunst verstaan vele vrienden te
maken. De Oprakelse Bond der Gepensioneer-
den verliest in haar iemand die ze met pijn
in 't hart weg zien gaan.

Ligt ware grootheid niet in eenvoud van hart ?
En bij de eenvoudigen en de zachtmoedigen
die de Heer zalig prees staat zij vooraan in de
rij. Want haar hart zong voortdurend van tevren-
denheid en dank. De weerbarstige kanten van
het dagelijks bestaan worden daarin telkens
weer opgelost en verteerd. Geen enkel kwaad
woord kwam over haar lippen ; zoals zij van de
schoonheid van de bloemen hield, zo zag zij
van haar medemens de kleinheid niet.

Goede Tante Aline, wij danken je om dit voor-
beeld van schoon leven ; wij gunnen je de eeu-
wige rust « thuis » bij de velen die je daar
met liefde hebben opgewacht en met wie jij
onze voorsprekster zijt geworden bij de Heer.

Dierbare familie, op mijn beurt dank ik jullie
voor de vele blijken van tedere genegenheid
die mij gelukkig hebben gemaakt. Dank ook
aan de zusters en personeel van St.-Franciscus-
tehuis voor hun toegewijde zorgen.

