

H. Geest, sta ons met uw liefde bij,  
dat ons einde zalig zij,  
geef ons vreugd die niet vergaat.

(Hymne van Pinksteren)

†

WIL BIDDEND GEDENKEN DE ZIEL VAN

DE HEER

## **Gustaaf D'HEER**

weduwnaar van Mevrouw

**HACHEL ONGHENA**

geboren te Zele op 20 juli 1902 en godvruchtig overleden te Sint-Niklaas op 4 juni 1979, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten.

Voorzitter van de Gilde van het Heilig Sacrament.

Erelid «Kerk en Wereld».

Bestuurslid van de Landelijke Gilde.

Lid van de parochiale verenigingen van Zele-Heikant.

Verermerkt met het Landbouwereteken  
1e Klas.

---

Gelijk de gewassen op het veld opschieten naar de zon en overvloedige vrucht dragen, zo was het rijke leven van deze dierbare overledene.

Op Pinkstermaandag is Gustaaf naar de hemel gegaan, enkele maanden na het afsterven van zijn geliefde echtgenote. Haar heengaan was voor hem een te zware slag. Niettegenstaande alle zorgen kon hij daar niet boven geraken.

Hij heeft geleefd in zorgzame genegenheid voor zijn gezin. Het was zijn grootste genoegen te kunnen helpen en bij de zijnen te kunnen zijn. We mogen zeggen dat hij ten zeerste meeleeft met alles wat er omging in zijn familie en op de parochie. Hierin beleefde hij diepe vreugde, een vreugd die vervuld was met dankbaarheid voor elke dag die God hem schonk, die als een gebed opsteeg naar de Gever van alle leven.

De loop van zijn leven bracht hem als een rijpende graankorrel iedere dag dichterbij zijn levensdoel. Met zijn Schepper en goddelijke Vader was hij zeer vertrouwd door zijn dagelijks gebed. Hij mocht rijke zegen ontvangen in zijn werk en zijn gezin.

Zijn kinderen, kleinkinderen en familie, zijn God dankbaar voor de genegenheid en de lange aanwezigheid van hun goede vader. Moge God hem binnenleiden in de woning van zijn heerlijkheid, waar alle kinderen van God elkaar zullen weerzien. Dit vragen zij samen met alle medeparochianen en vrienden op voorspraak van onze Moeder Maria.

H. Jozef, patroon van onze parochie, bid voor ons.

---

De families D'HEER, ONGHENA, AUDENAERT  
en DE BEULE,

zijn u dankbaar voor uw gebed en  
meevoelen in de rouw.

---

Begr. M. Van Damme - Zele - tel. 052-446212  
Drukk. Leo Geers, Zele.