

Zalig de vreedzamen; want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. (Mt. 5, 9)

†

Op de vooravond van het feest van Christus-Koning, op 26 oktober 1968, werden samen, na een smartelijk ongeval, tot de vreugde van het Vaderhuis geroepen :

DE HEER

JEROME D'HEER

geboren te Zele op 25 oktober 1912, overleden in de kliniek te Temse,

en zijn trouwe echtgenote,

MEVROUW

MADELEINE VAN NUFFEL

geboren te Herdersem op 15 september 1921 en overleden te Steendorp.

Zij ontvingen de sacramenten van de stervenden en de Apostolische Zegen voor het stervensuur.

Zij waren lid van de H. Hartbond « Kerk en Wereld » en van meerdere kristelijke parochiale en sociale verenigingen.

Weerom staan wij, bij zo'n noodlottig ongeval, voor het mysterie van leven en dood en, voor gelovigen, dat van het eeuwig leven, waarop deze dierbare overledenen hun leven richtten. Als vrome mensen hebben zij naar best vermogen Gods Wil volbracht. De weerslag daarvan kan men duidelijk merken in hun werk en omgang met hun medemensen. Hun beider leven was voorwaar een voorbeeld van orde en regelmaat. Elk hebben zij hun taak met toewijding vervuld zo op die manier hun medemensen het best dienst te bewijzen. Jérôme, U was steeds paraat op het gemeentehuis, om met een vriendelijk

woord de problemen van uw medeburgers op te lossen. Madeleine, U waart de goede opvoedster, die in uw geboortedorp de jeugd een kristelijke opvoeding bezorgde.

Zij waren gekend om hun mildheid voor elk goed werk. Wie ze beter kende, weten hoe vriendelijk en genegen zij met hen omgingen. Zo was het vooral in hun familie, waarmee zij innig meeleeften. Veel belangstelling hadden zij voor alles wat daar omging; steeds toonden zij zich uitermate gedienschtig.

Dat weet U maar al te best, geliefde broeders, zusters en familie. Wij danken U dan ook voor elke ware vreugde en iedere blijk van genegenheid, waarmee gij ons beiden gelukkiger maakte.

U, Broeder Priester, beschermeling van de H. Theresia van Lisieux, die haar leven voor de priesters offerde en tevens zozeer hield van haar familie, zult dagelijks met verknochtheid de kelk van het Heil aangevuld door de gebeden en offers van familie en vrienden, opdragen opdat de Heer van het eeuwig leven hun eenvoudig, ingoed leven, zonder grootspraak maar rijk aan liefde voor elkaar en hun medemensen, weldra bekroone met eeuwig, vredig geluk.

H. Hart van Jezus, bron van alle troost, ontferm U over ons.

H. Maria, heerlijk vat van Godsvrucht, bid voor ons.

Uw deelneming in het verlies van hen die ons zo dierbaar waren, schonk ons veel troost en uw gebed was een kostbare hulp voor onze welbeminde overledenen.

Danken U daarvoor van harte :

de families D'HEER, VAN NUFFEL,
AUDENAERT, DE DIJCKER.

Begrafenisondern. Alfons Van Damme, Zele