

Lijk een onweersbui bij zomerdag, dreigend opkomen kan en plots neerslaat over den rijpenden oogst, zoo is de ramp over ons gekomen... Ach God, hoe pijnlijk toch bloedt ons hart.

GODVRUCHTIGE + GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARGUERITE D'HENAU

Echtgenote van Mijnheer

JULES DE BACKER

Geboren te St-Maria-Lierde, den 8 Januari 1911
en godvruchtig overleden te
Erwetegem den 4 Juli 1948.

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.



Wij droomden van een heerlijke toekomst vol licht, blijheid en stralend geluk... Ach alles is als een luchtkasteel ineengestort... voor onze betraande oogen rijst een grafheuvel aan den voet van een doodenkruis... moeder is niet meer.

Wij hoopten, o Heer, baden en smeekten... zuivere kinderhanden waren tot U gèreikt en vroegen : " Leven .. We wilden redden en riepen kennis en wetenschap ter hulp, maar de dood kwam des te haastiger... Ach God, Gij alleen kunt deze wonde helen, want geen menschenhulp kan ze verzachten.

Mijn lieven jongen, mijn vreugde en mijn levensdroom. Hoe pijnlijk reeds moet uw kinderhart ontdekken dat alle aardch geluk zoo broos is en onbestendig. Ik heb mij niets ontzien voor uw opvoeding. Blijft vroom en deugzaam... wees de troost uwer diep bedroefde Vader, Moeder waakt en bidt voor U tot wie haar laatste gedachten zijn gegaan... gedenk haar ook al de dagen uws levens.

Mijn duurzame Echtgenoot, ik ken het leed dat thans uw hart openrijt... vouw de handen en bid... lijk ik heb gebeden toen mij de werkelijkheid werd bekend gemaakt. God die mij sterkte gaf, zal ook uw troost zijn en steun wezen. Zie ons kind aan... wees sterk

voor hem, de Voorzienigheid laat U eens in hem, het ons thans ontnomen geluk weervinden. Gedenk U mijner... immer blijf ik in uw trouwe liefde, wakend naast U.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. a.



DANKEN U voor de blijken van genegenheid en gebeden, bij het afsterven van hun duurzame overledene.

Mijnheer Jules DE BACKER ;

Jonge Heer Jackie DE BACKER ;

Mijnheer Jean-Baptist D'HENAU-VAN
DER CAPELLEN, kinderen en kleinkinderen ;

Mevr. Leopold DE BACKER-ROELANDT
kinderen en kleinkinderen ;

De Familiën D'HENAU, DE BACKER,
VAN DER CAPELLEN en ROELANDT.

Druk O.Schautteet Sottegem - Rouckhout Erwetegem