

H. Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
Ontferm U onzer!

†

IN VREDE RUSTE DE ZIEL
van den Heer
JOZEF D'HERDE

Echtgenoot van Mevrouw
EVELINE DE SUTTER

geboren te Zonnegem den 29 Maart 1907 en god-
vruchtig overleden te Erpe den 14 November 1950.
VOORZIEN VAN DE H. H. SACRAMENTEN.

De wereld is een ballingschap, het leven is een
doortocht, de hemel is ons vaderland. I-Th. IV.

Alwie God dient is verzekerd dat, wordt hij be-
proefd in dit leven, hij ook zal gekroond worden, en
wordt hij gekastijd, hij Gods barmhartigheid ver-
werven zal, na lijden en smart, schenkt God in
overvloed zijn vreugde.

Een diepe godsdienstige overtuiging maakte het
dezen eenvoudigen arbeider mogelijk, blijgezind
den last te dragen van zijn groot gezin. met nim-
mer falende moed en ijver heeft hij zich gegeven
dag en nacht . . . uit liefde voor de zijnen. Het was
een arbeider, maar het werk zijner handen werd
geheiligd door de edele bezetting van een adelvool
hart.

Dierbare vrouw en kinderen, lieve moeder, broe-
der, zuster en familieleden, hard is het u te moeten
verlaten, doch de Heer verlaat de zijnen niet. Wees
sterk en eenvoudig in uw geloof.

Dierbare familieleden en vrienden, met aandrang
beveel ik u mijn kinderkes aan. Voor hen heb ik
steeds gezorgd, omwille van hen valt het heen-
gaan mij zo zwaar. Zij waren onze grootste schat
op aarde, mogen zij eens onze kroon zijn in den
Hemel.

JEZUS, MARIA, JOZEF.

Uitg. Noël, Erpe.

Mevrouw Jozef D'HERDE, geboren Eveline DE SUTTER.

Mijnheer Robert D'HERDE,

Mejuffier Juliette D'HERDE,

Mijnheer Guillaume D'HERDE,

Mejuffier Lydie D'HERDE,

Mijnheer Willy D'HERDE,

Mejuffier Hilda D'HERDE,

Mevrouw Romain D'HERDE-DE LANGHE,

De families D'HERDE, DE SUTTER, DE LANGHE en DE BROUWER.

BEDANKEN.