

Ene grote ervarenheid is de kroon der ouden  
en de godvrezendheid is hun luister. (Eccl. XXV:8)



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## Kamiel D'HERDE

weduwnaar van Mevrouw

**Theresia VAN DER VAERENT**

geboren te Erpe, de 2 September 1870 en er god-  
vruchtig overleden de 21 Mei 1955.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Gedurende zijn langen levensloop heeft de  
duurbare overledene veel doorgemaakt en onder-  
vonden; hij heeft de ijdelheid beseft van al het aards  
genot dat de mensheid zo driftig najaagt en zijn  
hart geheel gekeerd tot God, in wiens dienst hij de  
vrede heeft gevonden van zijn ouderdom en het enig  
waar geluk, met de zoete hoop op de eeuwige zalig-  
heid. Zijn hoge jaren heeft hij, als een kostbare ge-  
nade van God, benuttigd om nog slechts te leven  
voor God en de zaligmaking zijner ziel : daarom  
waren zijn laatste levensjaren vreedzaam, zijn ziek-  
te stichtend en zijn afsterven troostelijk.

Bemide kinderen en kleinkinderen, dient  
de Heer in oprechtheid des harten; zoekt uw le-  
vensgeluk langs de weg van Gods geboden : daar  
is het licht, de waarheid en het leven. Laat u nooit  
misleiden door de bedrieglijke leerstelsels der god-  
delozen, want die voeren ziel en lichaam ten ver-  
derve. Bemint en steunt elkander en aanziet het  
voor u als een plicht voor de zielen uwer ouders te  
bidden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Mijnheer Oscar D'HERDE;  
Mijnheer en Mevrouw Alfons STANDAERT-D'HERDE en kind;  
Mijnheer en Mevrouw Jozef D'HERDE- ROTTIERS en kind;  
Mijnheer en Mevrouw Philemon DE BRUECKER-D'HERDE en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Alfons DE PUNT-D'HERDE;  
Mijnheer en Mevrouw Frans D'HERDE-VAN CAELEMBERG en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Clement D'HERDE-VAN CAUWENBERG en kind;  
De families D'HERDE en VAN DER VAERENT.

## BEDANKEN

Drukk. St.-Marten, Erpe.