

De groote gunst, welke God iemand schenken kan, is hun een oprechte christelijke moeder te geven.

†

Bid voor de ziel

van Mevrouw

MARIA - ADELAIDE D'HERDE

Weduwe van Mijnheer

Karel-Jacob Schellaert

geboren te Wichelen den 10 April 1866 en zeer godvruchtig overleden te Erpe den 14 Juli 1945.
VOORZIEN VAN DE H. H. SACRAMENTEN.

De Heer had ze ons gegeven, deze zoo goede, zoo wijze, zoo deugdzaame moeder; de Heer heeft ze ons ontnomen ... dat de Naam des Heeren ten allen tijde geeerd, geloofd en gebenedijd weze!

Zij leefde onder ons als een treffend voorbeeld deze christene vrouw, vol geloof, doordrongen met een vurige en welgepaste godsvrucht, zacht en eenvoudig.

In dagelijksche plichtvervulling, in liefde en gebed, in goed zijn en goed doen, gelouterd door de smart van een pijnlijke ziekte heeft de Heer haar bereid gevonden voor het eeuwig leven.

Bemide kinderen en bloedverwanten, de dood heeft mij van u verwijderd, doch troost u in den Heer: in den Hemel bemint ik u zooals ik u bemind heb op aarde.

Bewandel steeds den weg der deugd en blijft elkan- der verkleefd, Bewaart in uw hart uwe Moeder en vergeet haar niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

De familie D'Herde,
De familie Schellaert,

danken U van harte om uw deelneming in
rouw en gebeden.

Edgard Noël, Erpe.