

De dood is een rust, een bevrijding van de lasten en kwellingen dezer aarde.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

**FRANS D'HOE**

echtgenoot van Mevrouw

**AUGUSTA BOURGEOIS**

GROOT OORLOGSVERMINKTE 1940 - 1945

Vereerd met het Kruis van Ridder in de Kroonorde

Ridder in de Orde van Leopold II met Palm

Het Oorlogskruis 1940 met Palm

De Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940 - 45

met twee gekruiste sabels,

geboren te Denderleeuw de 10 september 1910 en godvruchtig overleden te Aalst de 18 februari 1963, gesterkt door de H.H.Sakramenten der stervenden.

— — —

Bij zulk een verlies kan het geloof alleen ons troosten. Buigen we voor Gods ondoorgrondbare raadsbesluiten en bidden we : Heer Uw Wil geschiede.

Die hem kende kon niet anders dan hem beminnen, talloos zijn dan ook zijn vrienden en degenen die treuren om zijn heengaan.

Hevige pijnen kwelden hem, maar hij begreep iets van de waarde van het lijden en hij droeg zijn kwaal met stichtend geduld en levendig geloof.

Teergeliefde echtgenote, ik moet u verlaten... en ik laat u de zorg over van ons kind, dien pand van liefde die ik u toevertrouw. Blijf mij steeds beminnen, wij zien elkander weder in de hemel.

Mijn liefste dochtertje Monique, te vroeg, helaas ben ik u ontnomen, nu, dat gij nog zoveel tedere zorg nodig hebt ; ik zegen u en God beware u...

Goede familie, kennissen en vrienden-strijdmakers, tot weerziens bij God, vergeet mij niet in uw gebeden.

Voor uw gebeden en deelneming in de rouw danken U :

Mevrouw Frans D'HOE-BOURGEOIS,

zijn echtgenote,

Mejuffer Monique D'HOE,

Mijnheer en Mevrouw Emiel DE SCHRIJVER -

RIPAUD en kinderen,

zijn kinderen en kleinkinderen,

De familiën D'HOE, DE SCHRIJVER, BOURGEOIS en SONCK.

Drukkerij Couck, Denderleeuw  
Begrafenisondern. Schotte, Denderleeuw