

O engelke, dat, weggevlogen,
hebt ons, eilaas, en al bedrogen
wat op uw schoonheid hopen dierf ;
in ons verlies hebt gij gewonnen,
maar wie zal ons nu troosten konnen ?

...
Kom dan gij zelf, o hemeldiefje.

G.G.

Tot zalig aandenken aan

JESSICA

dochtertje van de heer en mevrouw
Marcel D'HOE en Erna DE VOS

Geboren te Ninove, op 2 juni 1974,
overleden te Lierde, op 29 juli 1982.

Voorzien van het Sacrament der zieken
en gezalfd met het H. Vormsel.

Kind lief, wat al zegen, wat al vreugde,
maar ook pijn, heeft uw kort bestaan gebracht.
Schoon was 't en zo vol beloften
ongeschonden nog door 't leven.
Kon 't wel schoner dan het nu al was ?

Blij waart ge om al wat goed was,
dankbaar om een kleinigheid,
moedig waar er moed verwacht werd,
wijs zelfs voor uw jonge jaren.
Ons goed en dapper zonnekind.

Stralend waart ge, als een engel,
toen ge voor de eerste keer
Jezus' Lichaam mocht ontvangen
en u sterken aan Zijn Bloed.
Gij waart, zowaar, een hemelkind.

En in uw laatste levensmaanden,
toen de ziekte u bedreigde,
hoe waren zij met u begaan : vake, moeke,
en met hen, de familie, de dokters, de bureu
en de vrienden. Hoe zij hoopten op herstel !

En toen alle hoop moest wijken,
hoe hebben zij om u gebeden en geweend !
Ge hebt nu rust : geen pijn meer en geen leed.
En alles wat wij droomden vond voleinding,
maar hoe anders dan wij droomden !

Gij leeft in God en ziet waar wij op wachten,
gij weet reeds, waar wij nog geloven moeten.
Bid nu voor ons : uw moeke, uw vake
en uw kleine broertje Koen,
voor uw lieve grootouders en al uw familieleden.

Bid voor allen die om u bekommerd waren,
die aan uw bedje waakten en die leden
en niet altijd tranen vonden voor hun leed
Wij danken God dat gij van ons mocht zijn,
ons Jessica, nu echt voortaan ons Hemelkind.

Voor uw blijken van
christelijk medeleven in hun rouw
danken U
haar ouders en de families :
D'HOE, DE VOS,
VAN DER SPEETEN en DE VOS.

Druk. Ant. De Borre - Tel. (055) 42 20 91

