

†

DANKEND EN BIDDEND GEDENKEN WIJ
DE HEER

Achiel Paul D'HOKER

echtgenoot van Mevrouw
Lea VAN WITTENBERGE

Zijn diep-kristelijk leven begon op 1 juli 1914 te Godveerdegen. De Heer was zijn spijs op aarde, Hij zal zeker Zijn trouwe vriend met vreugde ontvangen, al was zijn heengaan op 7 juli 1972 zo plots en onverwacht. Hij is gezalfd in extremis.

"Zalig zij, die het Woord van God dat zij hoorden, in een goed en edel hart bewaren en vrucht dragen door hun standvastigheid". We nemen afscheid van een goed mens: zijn rechtschapenheid, zijn rustige goedheid voor iedereen, zijn liefderijk hart met diepe geborgenheid voor vrouw en kinderen, broers en zusters, zijn trouw tot in het kleine, zijn voorliefde voor het sobere en eenvoudige, zijn levenslust, zijn diep geloof in Gods goedheid... eigenschappen die zijn edel karakter geïnspireerd en gevoed hebben.

Vader hoefde niets meer te zeggen bij het afscheid... alles was voorgelouwd door zijn trouw voorbeeld, alles was voorbereid door zijn rijkgevoel en stille leven vol toewijding voor de anderen. Moedig en met open gelaat, vastberaden en gewelddoos heeft hij de overwinning behaald. Het kruis heeft hij niet ontlopen, maar moedig gedragen als een krachtbron voor het leven. Nu hij zo plots van ons heenging zal alles waarin hij groot en goed was tot ons blijven spreken.

Vader, dat schone beeld van U trooste ons, begeleide en strekke ons tot voorbeeld en licht, alle dagen van ons leven.

Mijn goede echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, dank om uw trouwe liefde. Blijft goed voor elkaar en eensgezind. Het is geen vaarwel, maar het wordt een blij wederzien in de vreugde van de Heer die niemand ons ontnemen zal.

Geliefde schoonmoeder, broers en zusters, mijn zusters-religieuzen, wij waren zo één en sterk bij het weerzien van onze missiezuster. Deze voorbeeldige familiegeest worde niet gestoord door mijn heengaan, maar gelouterd en gesterkt door het gebed en het beleven van datgene wat ons aan mekaar hield. Wij wachten biddend en offerend op het weerzien.

†

Mevrouw Achiel D'HOKER-VAN WITTENBERGE,
zijn echtgenote
Heer en mevrouw Roger DE PAEPE-D'HOKER en
kinderen Lieven, Ludo en Lutgard,
Heer en mevrouw Willy QUINTYN-D'HOKER en
kind Lena,
Heer en mevrouw Jozef VAN DAMME-D'HOKER en
kinderen Krista en Maggie,
Heer en mevrouw Guido BEERENS-D'HOKER en
kind Jo,
Heer en mevrouw Luc DE SMET-VAN DAMME-
D'HOKER en kinderen Ann, Patsy en Koen,
Heer en mevrouw Gabriël D'HOKER-GOOSSENS,
Mijnheer Christiaan D'HOKER,
Mijnheer Mario D'HOKER,
Mijnheer Marc D'HOKER,

zijn kinderen en kleinkinderen
Mevrouw Weduwe Hector VAN WITTENBERGE-
VEKEMAN, zijn schoonmoeder
De families D'HOKER, VAN WITTENBERGE, DE
ROOVER en VEKEMAN,

danken U van harte voor uw gebeden en medevoelen bij het afsterven van hem die ons zo dierbaar was.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem.