

«Hoe mooier en rijker de herinnering
des te moeilijker de scheiding
maar dankbaarheid verandert de pijn
der herinnering in stille vreugde».



IN DANKBARE HERINNERING

MEVROUW

Esthel D'HOKER

weduwe van de Heer Albert PETRUS

geboren te Erwetegem op 18 oktober 1906
en godvruchtig overleden te Erwetegem
op 2 november 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Bij het zoeken naar de diepste zin van
haar leven liet zij zich nooit leiden
door op zichzelf gerichte motieven.
Haar leven was vruchtbaar zijn,
geborgenheid geven en genegenheid zonder
veel omhaal van woorden maar met gans
de rijkdom en kracht van haar sterke
persoonlijkheid en haar onschatbare innerlijke
talenten.

Wat zijn die mensen gelukkig geweest
die door haar zorgzame, sterke en toch
zo tedere handen opgevangen werden.
Haar mens-zijn, haar blij gemoed en
gastvrijheid waren ook een bron van
vreugde voor zovele anderen, familie en
naaste vrienden die nu nog meer ontdekken
wat een kostbaar fijn mens zij was !
Het is altijd pijnlijk afscheid te nemen
van een goed mens.

Maar vergeten wij niet dat elke vorm van
ware liefde bront in de Liefde van God zelf.
En wie in Liefde en geloof geleefd heeft,
mag vertrouwen op de Liefde die God,
als een vader, voor zijn kinderen heeft.

Zo willen wij nu moeder vertrouwensvol
toevertrouwen aan de Heer, bron van eeuwig
leven en geluk, dankbaar voor alles wat
zij voor ons betekend heeft.

Heer, laat haar nu gelukkig zijn bij U
en verder over ons waken en ons sterken.

De families PETRUS, D'HOKER,
DE ROUCK en VAN MELCKEBEKE

zijn erkentelijk voor uw blijken van medeleven
in rouw en danken u voor uw vroom gebed.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem