

Wees gegroet Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze hoop, wees gegroet !



VROME HERINNERING

aan Mevrouw

IDA ANNA D'HOKER

weduwe van de Heer

JULES VAN CAENEGEM

geboren te Godveerdegem op 14 november 1911 en vroom naar de Schepper teruggekeerd in de O.L.Vrouwkliniek te Aalst op 2 maart 1985, voorzien van de H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Armand Van Caenegem,
Fernand en Claudine Van Caenegem-Jooris en kinderen Cynthia en Robin,
Rita Van Caenegem en kinderen Christelle, Patrick, Veronique en Pieter,
Freddy en Marie-Christine De Loor-Van Caenegem en kind Kathleen,
De families D'Hoker, Van Caenegem, De Roover, en De Roeck,
danken U voor uw blijken van medeleven.

Gesproten uit een diep gelovige familie, heeft moeder zorgzaam dagen en uren gedeeld tussen '' werken en bidden ,, Zij hield van God : Onze Vader, die in de hemel woont, omwille van Hem, kon zij zo goed zijn voor mensen. In haar verantwoordelijkheid voor een gezin, stak het op geen mondje meer, gul wist zij het brood voor anderen te breken en allen op te wekken met een glimlach en bemoedigend woord. Haar zorgenbestaan weerkastte de glimlach van God. In de school van Onze Lieve Vrouw, leerde zij bidden als Bernadette, de geheimen van het verlossingswerk en van het eigen leven kennen, om God aangenaam te zijn en de beloning in de hemel op te wachten.

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank om uw zorgen, uw genegenheid en liefde. Dankbaarheid blijft een mooie bloem ! Ook ik vergeet u niet. Bij de Heer zal ik uw namen blijven onthouden en ze vernoemen in gebed. Gij allen, die mij gekend en van mij gehouden hebt, gedenkt mij in zondagmis en dagelijks gebed !

Troosteres der bedrukten, bid voor ons !