

Ik ben de verrijzenis en het Leven...
(Christus)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Richard D'HOKER

echtgenoot van Mevrouw
BERTHA VAN DE WALLE

geboren te Steenhuize op 29 oktober 1912
en er godvruchtig overleden op
22 augustus 1964.
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Nog in zijn volle mannenkracht werd deze goede echtgenoot en vader ontnomen aan de liefde van zijn vrouw en kinderen.

Hij was een van die harde wroeters, die zich niets ontzag, zelfs niet de zwaarste arbeid, om het geluk en het welzijn van zijn gezin veilig te stellen. En zo werd hij het slachtoffer van de ongezonde en gevaarlijke mijnarbeid. Sinds jaren werd zijn lichaamsgestel ondermijnd door een slepende ziekte. Maar met heldhaftige moed en christelijke onderwerping heeft hij zijn lijdens gedragen en in stille berusting in Gods heilige wil is hij gestorven.

Moge de goddelijke Lijder, die ons is voorgegaan hem in zijn barmhartigheid opnemen en hem belonen voor zijn stilgedragen lijden.

Bemide vrouw, kinderen en kleinkinderen, te vroeg moet ik U verlaten. Maar laten wij ons schikken naar Gods heilige wil. Ik dank u allen voor uw oprechte tegenwoordigheid en voor uw onophoudende zorgen. Houdt mijn gedachtenis in eer en denkt mij in uw godvruchtige gebeden.

H. Barbara, patrones van de goede dood,
bid voor ons.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op u.
(300 d. afl.)



De familiën :

D'HOKER,
VAN DE WALLE,
BEKE en
COLIJN,

betuigen U hun oprechte dank voor
al uwe bliken van innige deelneming
in de rouw die hun heeft getroffen.

Uitg. P. Galle. Steenhuize