

Tot herinnering aan

Zuster Achilla

Zulma D'Hoker

Zij werd geboren te Godveerdegem
11 januari 1919

Zij wijdde zich door geloften aan de
Heer te Deftinge 19 maart 1941

Zij ging na een pijnlijke ziekte naar de
Vader te Temse 10 november 1984

Zij werd gesterkt door de Sacramenten
van de Kerk

Zij was gedurende 40 jaren in dienst
van bejaarde- en zieke mensen.

Lijk een blad in de herfst, dat langzaam loskwam van de boom die het droeg en neervalt in de aarde, zo maakte Zuster Achilla zich stilaan los van dit bestaan, tot ze eindelijk werd opgenomen in de geborgenheid van God.

Zuster Achilla verliet haar werkmidden in het O.C.M.W. Rusthuis te Grobbendonk op 30 september 1984. Haar lieve, bejaarde- en zieke mensen, zagen haar node weggaan... op vakantie... Maar, niemand heeft gezien, noch verwacht, dat het unieke levenswerk, dat de Zuster deed, "af" was... helemaal "af". Maar toch niet : haar leven ging zijn voltooiing vinden in een zes weken-lange lijden. Dat is dan ook de bekroning geworden van haar bestaan.

Wie het leven van deze lieve zuster bekijkt, ziet het totaal aan God-gegeven zijn, in het leven van elke dag : grote daden en woorden van wel-sprekendheid komen er niet in voor. Ontelbare kleine daden, onuitputtelijke goedheid, zelfgave zonder maat en stil gedragen leed, zijn kenmerken van haar leven onder ons en onder haar mensen. Zuster Achilla heeft op deze wijze "het gebod van de Liefde" gestalte gegeven in haar leven. Diep-gelovig als Zuster Achilla was, vinden wij van haar

leven een mooie synthese in de Schrift : "In een mens, die Gods Woord bewaart, heeft Zijn Liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt ; dan weten wij zeker, dat wij in Hem zijn". I Joh. 1,5. Dat was dan ook de oorzaak van haar verbondenheid met God. Daardoor trachtte zij te leven naar het model van Christus-Jezus...

Lijk een blad dat loskwam in de herfst, weelde van goud en donkerrood als wijn, zo heeft Zuster Achilla in het uiterste lijden, alles losgelaten, wat van deze aarde was en in dank tegenover Hem van wie zij haar leven ontvangen had, heeft zij heel haar zijn in Gods handen vertrouwvol neergelegd.

Zuster Achilla heeft haar Familie, haar Oversten, Medezusters, Medewerkers en bewoners van het O.C.M.W. Rusthuis-Grobbendonk, ten zeerste liefgehad. Dit is nu onze zekerheid : zij bidt voor ons allen, en waar zij is, moeten wij allen samenkomen "bij God".

In onze dankbaarheid om haar leven, moeten wij zeker bidden tot lafenis van haar ziel. Vertrouwend op haar blijvende liefde en genegenheid, moeten wij troost vinden in de pijn van dit scheiden en elkander van harte troost schenken met het voorbeeld van haar schone leven.

De Z.E.H. Algemeen Directeur S. Marchand,
De Algemene Oversten en de Zustergemeenschap,
De Overste en Medezusters van Temse
en Grobbendonk,

De families D'Hoker - De Roover,

danken U van harte voor Uw deelneming en gebed.

Drukk. «Delta» V. D'Haen-Hebbinckuys, Temse
Begrav. Gyselinck, p.v.b.a., Temse - Tel. 03/771 04 41