

Niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede, o Heer!

†

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

ALBERT D'HOLIESLAGER

echtgenoot van **Mevrouw Anna Marijns**

geboren te Schorisse, de 12 september 1910 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Oudenaarde, de 16 juli 1966, gesterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Het overlijden van deze man doet ons denken aan de kortstondigheid en de waarde van ons aards bestaan: elke gedoopte is geroepen om God te aanschouwen in de hemel en Hem hier op aarde oprecht te beminnen en te dienen.

Al de beproevingen van het leven heeft deze brave man verdragen met moed en christelijke gelatenheid. In zijn lijden bleef hij geduldig en verdraagzaam. Nooit klaagde hij en die innemendheid maakte hem tot vriend van de zijnen en allen die met hem in contact kwamen. Hij was zo tevreden en gelukkig bij zijn geliefde echtgenote en kinderen. Vooral bouwde hij graag aan een gelukkige toekomst.

Dierbare echtgenote, mijn heengaan valt u des te harder, daar het zo plotseling is gekomen; van uit de hemel blijf ik over u waken; onze liefde blijft voortleven over het graf.

Beminde kinderen, blijft de troost van moeder. Samen met familieleden en vrienden vraag ik u mij blijven te bedenken in uw gebeden en H. Misoffer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Albert D'HOLIESLAGER, geboren Anna MARIJNS,
Heer en Mevrouw Raphaël D'HOLIESLAGER-BESARD,
Mejuffter Ann D'HOLIESLAGER,
De familiën D'HOLIESLAGER, DE CLERCQ, MARIJNS en GOORIX,

bedanken voor de blijken van deelneming in hun rouw.