



Dat Christus in Zijn eeuwige vrede opneeme de
ziel van zijn vrome dienaar

Mijnheer

Alois D'HOLLANDER

Weduwnaar van Mevrouw

Virginie VAN CAENEGEM

geboren te Godveerdegem, de 7 mei 1865 en
zeer godvruchtig overleden te Elene op het Feest
van O. L. Vrouw Middelaars van alle genaden,
31 augustus 1956, gesterkt door het H. Oliesal.

Hij was erelid van de Bond van het H. Hart.

Godvruchtig, vreedzaam, nederig en eerbaar
heeft hij als een voorbeeld geleefd... Vol van ge-
loof beminde hij God en Zijn Kerk en bleef on-
wankelbaar in zijn godsdienstige gevoelens en
praktijken.

Steeds had hij zijn stervensuur voor ogen, want
dagelijks bad hij geen onvoorziene dood te moe-
ten sterven. God echter, de Meester van leven en
dood, beschikte er anders over: de dood heeft hem
werkelijk verrast, maar onvoorbereid heeft zij de
eerbiedwaardige ouderling niet gevonden. Dat
heeft hij te danken aan zijn gebed, immers zijn
leven was één gebed, en naarmate hij vorderde
in hoge ouderdom werd het gebed zijn leven. Op-
vallend was vooral zijn kinderlijke godsvrucht tot
O. L. Vrouw, die op Haar feest van Middelaars
van alle genaden, haar trouwe dienaar de aller-
grootste genade, de genade van een goede dood
heeft bezorgd.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, die mij zo
genegen waart en bij wie ik mijn beste vreugde
vond op aarde, blijft mijn gedachtenis bewaren.

Moeder en ik zijn nu in de hemel, wij hebben
altijd getracht in ons leven U een voorbeeld te
geven van vurig geloof. Dat is het enige dat telt
hier op aarde. Doet ook gij zo, dan zullen we sa-
men eens in de hemel verenigd zijn. Laten we in-
tussen één blijven door gebed voor elkander.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.



Mr en Mw. Romanus D'HOLLANDER .DE WITTE
kinderen en kleinkinderen;

Mr. en Mw. Sefrien V. RUYSKENSVELDE.
D'HOLLANDER en kinderen;

Mr. en Mw. Edmond DE PELECIJN-D'HOLLANDER
en kinderen;

De Familiën D'HOLLANDER, VAN CAENEGEM,
SOLEMÉ en LODENS

danken van harte voor de blijen van
meevoelen, betoond bij het heengaan
van hun dierbare afgestorvene.