

Die met Christus geleden hebben, zullen ook met  
Christus verheerlijkt worden. H. Paulus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FLORENT D'HOLLANDER

echtgenoot van Mevrouw

ZENAIDE FAINGNAERT

geboren te Erwetegem, de 28 oktober 1886 en er  
godvruchtig overleden, de 27 augustus 1962,  
voorzien van al de Troostmiddelen van de H. Kerk.

De duurzame overledene was een man van geloof aan God en zijn heilige kerk; eerbaar in zijn levenswandel en oprecht van hart, wijs en voorzichtig in zijn spreken; verkleefde echtgenoot, voorbeeldige vader, ware en getrouwe vriend; daarom ook werd hij van iedereen geacht en bemind, en zal zijn gedachtenis in ere blijven.

Voor de gelovigen wordt het leven veranderd, niet weggenomen. Terwijl het aardse omhulsel ontbindt, wordt de eeuwige woonplaats in de hemel gereedgemaakt. Prefatie van de mis.

GEBED. Ontsla, bidden wij U, Heer, de ziel van uw dienaar van alle zondenband, opdat hij in de glorie der verrijzenis leve met de heiligen en de uitverkorenen. Mis der overledenen.

Mijn duurzame echtgenote en kinderen, hebt dank voor al uw liefde en genegenheid, voor die ontelbare zorgen vooral gedurende mijn laatste ziekte, zo liefdevol verleend. Troost u over mijn heengaan, mijn tijd is gekomen, de Heer heeft het zo gewild.

En u, mijn zeer eerwaarde broeder en eerwaarde zusters, weest mij gedachtig in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef, laat mijn ziel met U in vrede rusten.

---

Uitg. Rouckhout.

Drukk. Melckebeke.