

« Gij zijt nu bedroefd, maar ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap ontnemen ».

(Jo. 16, 22)



**Om eeuwig gelukkig te leven werd geroepen
bij de Heer
DE HEER**

Emiel D' H O M M E

echtgenoot van Mevrouw
IRMA VAN DE CAPELLE,

geboren te Parike op 15 juli 1898 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 21 juli 1976, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Vader in de hemel, heb dank omdat wij van uw liefde zulke werkzame en zorgende vader ontvingen : in volle onderwerping schenken wij hem graag terug aan uw oneindige majesteit, innig dankbaar omdat wij mochten getuige zijn van zijn trouwe liefde, zijn edel voorbeeld en schoonmenselijkheid.

Na een leven van zware arbeid, hebt gij hem zwaar beproefd, maar het bracht hem dichter bij U ; bij U vond hij sterkte, op U stelde hij zijn hoop en vertrouwen.

Beste vader, samen met moeder hebt gij eerlijk uw best gedaan om ons deelachtig

te maken aan het schone dat gij bezat. Samen zijt gij gelukkig geweest. Blijft een steun voor haar en voor ons allen, want wij zijn fier u dicht bij de Heer te hebben.

Moge God u lonen voor al het goede dat gij hebt gedaan.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families D'HOMME, VAN DE CAPELLE,
VAN DE CATSIJNE, RUBBENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel