

De rechtvaardigen sterven niet, zij ontslapen  
zacht op aarde om in de hemel te ontwaken.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**FÉLICIEŒ D' H O M M E**

Echtgenoot van Mevrouw

**MATHILDE BOUCHAIN**

geboren te Everbeek de 12 September 1884 en er  
overleden de 29 April 1953, voorzien van de HH.  
Sacramenten der stervenden.

Mijn leven was door smarten verteerd, toch  
heb ik in U mijn hoop gesteld en gezegd: Gij zijt  
mijn God, doe met mij volgens uw H. Wil. Ps.

Na beproefd te zijn geweest, zal hij de kroon  
des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan  
hen die Hem beminnen. H. Jacob. I.

Heer, sla en brand mij hier, maar spaar mij in  
de eeuwigheid. Gebed van den H. Aug.

O Maria, wees Gij voor hem de ladder en de  
weg naar de Hemel, verwerf hem ontferming en  
de eeuwig rust bij God. H. Bern.

Félicien heeft zijn vasten en Goede week op  
het ellendig lijdensbed doorgebracht, moge hij met  
Christus tot een nieuw en eeuwig-gelukkig leven  
opstaan.

Vaartwel, teergeliefde Echtgenote, Kinderen,  
Bloedverwanten en vrienden. Ik dank U voor uw  
zo talrijke zorgen en blijken van liefde. Na zoveel  
gedaan te hebben zult gij mij niet vroeg vergeten  
in uw godvruchtige gebeden. Ik verlaat U voor  
een tijdje; mijn liefde voor U sterft niet. Vaartwel  
en tot wederziens.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijn ziel bij U in vrede  
ruste !  
(100 d. afl.)

---

De familiën D'HOMME, BOUCHAIN,  
BASSELIER en DEBLOOS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

---

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.