



GEDENKEN WIJ GELOVIG EN DANKBAAR
DE HEER

Florent, Theophile D'HOMME

echtgenoot van Mevrouw

Denise MICHIELS,

geboren te Everbeek op 24 februari 1925
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 29 juni 1985, voorzien van Kristus in
Zijn HH. Sakramenten.

Voor ons, gelovigen, is immers de dood
geen einde maar veeleer een begin; geen
ondergang maar een overgang. Wij veran-
deren van woonst en zullen met God leven.
Wij nemen onze verdiensten met ons mee.

Bemide echtgenote, zwaar is de beproe-
ving die de Heer over U laat komen, maar
de Heer slaat en Hij zal ook zalven. Dank
voor uw liefde, genegenheid en zorgen mij
de laatste jaren verstrekt. Uw loon daar-
voor zal van de Heer komen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, dank
voor alles wat ge voor mij geweest zijt en
gedaan hebt. Blijft innig met moeder en
met elkaar verenigd. Draagt het beeld van
uw vader als een heilig pand door uw

verdere leven. Blijft mij dikwijls gedenken
in uw gebed.

Gij allen die mij genegen waart, gedenkt
mij in uw gebed, daarvoor oprechte dank.

H. Jozef, patroon van de goede dood b.v.o.

De families D'HOMME, COSYNS,
MICHIELS, FOSTIER,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel