

« Wie in mij gelooft, blijft leven in eeuwigheid ».
(Joh. 11, 26)



In de vrede van Christus ruste de ziel
van de Heer

Jean-Paul D ' H O M M E

zoon van

Frans en Roberte D'HOMME-VAN LIERDE,

geboren te Oprakel op 23 mei 1949,
de liefdevolle Vader tegemoet gegaan te Gant
op 25 februari 1972,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Wanneer wij mensen voor de dood worden geplaatst van iemand die ons dierbaar is, dan zijn wij sprakeloos, niet begrijpend, ontmoedigd. Wanneer in onze omgeving een jonge mens sterft, dan wordt men bitter-opstandig... dan stelt men vragen... God, waarom? Menselijke woorden van troost klinken dan zo laag en er is groot geloof nodig om dan naar Christus toe te gaan en achter zijn dood de verrijzenis en het eeuwig leven te zien.

Jean-Paul heeft maandenlang geworsteld met het leven en de dood. Hij was een jongen zoals alle jongens van zijn leeftijd : levenslustig en opgewekt, verstandig en vooruitziend; hij had de talenten die hij gekregen had nuttig weten te gebruiken, hij verwachtte veel van het leven en bouwde aan een beloftevolle toekomst. Daarin werd hij tenvolle gesteund door zijn liefdevolle ouders voor

wie geen enkele inspanning of moeite te veel was.

En dan plots stort alles in mekaar. Een banaal verkeersongeval - een maandenlange strijd waarin zelfs de moderne wetenschap het onderspit moest delven... de onzekerheid - de vertwijfeling - de hoop...

Zijn heengaan is voor ons allen onbegrijpbaar, tragisch, mysterieus. Geloof alleen stelt ons in staat te vertrouwen dat God deze dood, die ons zinneloos lijkt, voltooit in eeuwige voleinding.

Jean-Paul, wij zullen U missen alle dagen van ons leven, omdat gij zo levenslustig en blij waart, zo sympathiek en attentievol voor uw omgeving.

Dierbare ouders, grootouders en familie, dank voor de zorg en de pijn, voor uw toewijding en de totale inzet voor mij. Het vroegtijdig heengaan doet pijn maar onze liefde sterft nooit. Over de dood heen blijven wij één en verbonden met elkaar.

De families D'HOMME-VAN LIERDE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Van de Maele, Geraardsbergen

