

Eenvoud en gulheid siëden hem.
Een diep geloof sterkte hem.

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Marcel D' HOMME

echtgenoot van Margriet BAGUET,

geboren te Nederbrakel op 27 mei 1924
en veel te vroeg van ons heengegaan
op 8 augustus 1992,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Zijn leven was een zoeken naar waarheid, naar
gerechtigheid, naar God. Hij wilde het evangelie
beleven door zich in te zetten voor mensen.
Langs de kalvarietocht van ziekte en lijden, is
hij naar de hemel gegaan temidden de huiselijke
sfeer van zijn gezin.

Een zware slag treft de familie, want hij was
een goede man en liefhebbende vader die alles
heeft gedaan voor zijn gezin, die niet wilde mee
zijn, niet wilde ziek zijn om zijn huisgenoten
te sparen. Het kruis van zijn ziekte heeft hij
gedragen in volle onderwerping aan de wil van
God. Overtuigd dat het lijden van dit leven hem
zou brengen naar de eeuwige vereniging met de
Heer.

God weet hoezeer wij geslagen en gebroken
zijn van verdriet om dit onherstelbaar verlies
van hem die het hart en de ziel was van ons
leven. Door onze droefheid heen groeit ook het
troostend gevoel van dankbaarheid om het geluk
dat hij ons schonk. In eenvoud, goedheid, eer-
lijkheid, liefde en toewijding heeft hij moedig
zijn lijden gedragen omdat hij een sterk geloof
had in de barmhartige goedheid van God.

Mijn goede echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
heb dank voor alles wat gij voor mij hebt ge-
daan. Uw zorg en liefde waren voor mij een
troost en opbeuring. Steun en help elkaar en
blijf vertrouwen op God die alles ten goede keert.
Blijf mij gedenken in uw gebed en tot weerzien
in de hemel.

Dierbare familie, geburen en vele vrienden, ook
U zeg ik dank. Moge het U goed gaan. Wees
ook gij mij steeds met een gebed indachtig.

H. Maria, bidt voor mij dat ik mag thuis komen
bij Uw Zoon Jezus Christus.

Namis : woensdag 2 september om 19 u.

De families

D' HOMME, VAN DE CAPELLE,
BAGUET, VAN DE VIJVER,
danken U.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. L. De Ruyver, Brakel