

Mijn taak is af, mijn werk volbracht.
Ik zal met blij verlangen mijn loon uit
Gods hand ontvangen.

†

Bid voor de zielerust van

Odilon, François D'HOMME

echtgenoot van Germaine SADOINE,

geboren te Everbeek op 7 maart 1911
en godvruchtig overleden te Aalst
in het Onze-Lieve-Vrouwe ziekenhuis
op 29 mei 1991, voorzien van Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Namis op zondag 7 juli om 10.30 uur.

De families D'Homme, Bouchain,
Sadoine, Boutry,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Bescheiden en nederig heeft deze dierbare overledene geen roem nog lof betracht. Met edel gemoed heeft hij geleefd en gewerkt voor de Heer, zijn gezin en de gemeenschap. In de huiselijke kring vond hij rust en vrede.

Mijn dierbare echtgenote, die mij in alles steeds trouw ter zijde hebt gestaan, moge gij de kracht ontvangen die gij bij dit heengaan zult nodig hebben.

Gedenk onze genegenheid en liefde, dat moge uw troost zijn. Dank voor alles.

Mijn kinderen, mijn geliefde familie en vrienden, vergeet mij niet in uw gedachtenis. Bidt voor mij opdat ik moge ingaan in het eeuwig leven waar we elkander zullen weerzien.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel