

Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel !



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

PIERRE - THÉODULE D'HOMME

zoon van

wijlen Félicien en Mathilde Bouchain

Oud-Strijder 1940-45

geboren te Ghoy, de 12 februari 1914, en
overleden te Geraardsbergen, de 29 februari 1960
versterkt door de HH. Sacramenten.

Ik geef mijn ziel in Uw handen; Gij hebt mij
vrijgekocht: heb dan medelijden met mij volgens
de grootheid van Uw barmhartigheid!

Hij was nederig, zachtmoedig en oprecht van hart
Er was geen bedrog in zijn woorden, noch in zijn
daden en hij was geacht en bemind om zijn goed-
heid en vriendelijke handelwijze tegenover ieder-
een.

Zijn laatste maanden waren vol smart en lij-
den, doch hij heeft alles verdragen zonder klacht,
indachtig het woord van God : « Hij kastijdt de-
genen die Hij bemint! »

Duurbare Moeder, hoe pijnlijk valt u dit vroe-
ge afscheid! Ik ga Vader en de andere Duurbaren
vervoegen. Liefste Broeders en Zusters, vaartwel
troost Moeder en blijft steeds in vrede onder el-
kaar verenigd. Hebt allen dank voor uw onophou-
dende zorgen tijdens mijn slepende ziekte.

Geliefde Familieleden, Vrienden en Strijdmak-
kers vaartwel! Tot weerziens in de Hemel en
weest mij indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

De familiën D'HOMME en BOUCHAIN
zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.