

Heer, in uw handen beveel ik mijn geest



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

RENÉ D'HOMME

Oud-Strijder 1914-18

drager van Vuurkruis en van verscheidene
eervolle onderscheidingen.

weduwnaar van Mevrouw

Valerie Cosijns

geboren te Everbeek de 16 december 1892 en er
overleden de 11 maart 1967, voorzien van de
HH. Sacramenten en van de Pauselijke Zegen.

Hij was een goed, eenvoudig en rechtschapen
man, waardig voort te leven in de gedachtenis
van wie hem kenden. Het goede in hem verwierf
hem binst zijn leven vertrouwen en achting van
iedereen; zijn handelwijze was gediensstig, zijn le-
ven vreedzaam en vol wijs beleid.

Veel heeft de overledene gewerkt . . . maar
de laatste dagen van zijn leven had hij veel te ver-
duren en te lijden: maar in het kruis en het lijden
ligt onze zaligheid en onze redding.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
ga naar de hemel bij moeder. Daar blijven we o-
ver u waken. Ik dank u voor uw genegenheid en
goede zorgen, vergeet mij niet in uw gebeden,
vooral in de H. Mis 's zondags. Dierbare familie-
leden, ook u dank ik voor uw hulpvaardige toe-
wijding, de enige dienst die gij mij nog bewijzen
kunt is te bidden voor mijn zielerust.

Dat de Heer mij barmhartig weze.

De families

**D'HOMME, COSYNS, BASSELIER en
VANDEVOORDE**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Dr. Modde Everbeek