

Een goed mens zal opschieten als de lelie :
en eeuwig bloeien in 's Heren tegenwoordigheid.
(Osee 14,6)

†

Bid voor de ziel van
DE HEER

AMICUS DHONDT

echtgenoot van Mevrouw

MARIA, ZOË GHYS

*geboren te Rozebeke de 23 januari 1880 en
godvruchtig overleden te Michelbeke de 13
juli 1965, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.*

Oudstrijder 1914-1918

Lid van de Bond van het H. Hart.

„Welaan, gij goede en trouwe dienaar,
treed binnen in de vreugde des Heren!“
De dierbare overledene laat bij allen die
hem gekend hebben, een beeld na van zacht-
heid en goedheid. Een man waarvan 'n wel-
doende rust en vrede uitging. Daarom groei-
de zijn aanwezigheid voor allen die hem be-
naderden tot 'n zegen en 'n troost.
Dierbare echtgenote, meer dan 60 jaren heeft
God ons samen vreugde en leed laten delen.
Ik dank U voor Uw steun en hulp in alles.
Ik wacht bij God op U om voor eeuwig sa-
men te blijven.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen,
mijn trots en mijn vreugde, ik dank U voor
Uw liefdevolle zorgen. Volgt mijn voorbeeld
na. Blijft een steun voor moeder, en met el-
kaar in liefde steeds verbonden.

Dierbare familieleden en vrienden, ik reken
op Uw gebed.

H. Hart van Jezus, ik stel al mijn vertrou-
wen in U!

H. Moeder Maria, bid voor mij!

Uw gebed was een zoete lfenis voor onze
dierbare overledene. Uw troostende deelne-
ming in de rouw, een steun voor de familie.
Hiervoor danken U oprecht :

De families DHONDT - GHYS.

thomas m.