



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
CLARA DHONT,
weduwe van Mijnheer
Raymond De Keyzer,

geboren te Zingem op 12 Januari 1887 en godvruchtig in de
Heer ontslapen te Nederzwalm 12 Juli 1950, voorbereid
door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk
Lid van de H. Hartbond en van het St Barbaragenootschap

Overtuigde christene was zij, eenvondig en goechar-
tig, rechtschapen van gemoed, godvrezend en van alle
kwaad verwijderd, hierdoor was zij bemind van God en van
de mensen.

Gelukkig de mens die de Heer dient en een grote ver-
kleeftheid heeft voor zijn geboden. Zalig die in de Heer
sterft, want hij treedt uit de ellenden des levens om een
onveranderlijke rust te genieten.

Zij ruste dan in vrede de trouwe dienaress des Heren,
en terwijl zij bij God de vergelding geniet van haar deug-
den, blijft op aarde haar aandenken in zegening bij allen
die haar kenden.

Vaartwel geliefde kinderen en familie; dank voor uwe
aanhoudende zorgen, gij allen die mij bijstond in mijn ziek-
te. Onze scheiding valt pijnlijk, doch troost u met de kris-
telijke gedachte: "de scheiding is niet voor eeuwig". Ik
zal U in den hemel beminnen gelijk ik U op aarde heb liet-
gehad. Tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Uitg. R. Morre-Hellebaut Nederzwalm

De familie DHONT, DE KEYZER, CAMPHYN en DE POTTER,

DANKEN VOOR UWE BLIJKEN
VAN KRISTELIJKE DEELNEMING