



DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

## Edmond DHONDT

weduwnaar van mevrouw Rachel DE SMET

geboren te Machelen op 4 april 1908 en  
godvruchtig overleden in het Sint-Vincentius-  
ziekenhuis te Deinze op zaterdag 20 maart 1999,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van Ziekenzorg.

Lid van de K.N.S.B.

-----

*De families DHONDT - VAN PARIJS en  
DE SMET - TORCK danken u voor uw  
medeleven en gebed.*

De namis zal plaats vinden in de Sint-Corneliuskerk te  
Machelen op dinsdag 20 april 1999 te 18.30 uur.

Begrav. P. MICHELS, DEINZE, Tel. 386.11.14  
Druk. N. CHRISTIS, MACHELEN, Tel. & Fax 386.29.31

Een guitige, steeds lachende man is van ons  
heengegaan. Zijn wuivende hand vanop zijn  
fiets naar iedereen was alom bekend. Trouwens  
hij kende ook iedereen, en iedereen kende hem  
omdat hij steeds en zolang hij kon met de fiets  
de straat optrok. Ook omdat hij iedereen  
aansprak, met iedereen een babbeltje  
sloeg en geestig, blij en opgeruimd mensen en  
dingen begroette.

Edmond groette 's morgens de nieuwe dag en  
besloot de dag voldaan, gezellig in zijn huisje.  
Stil werd hij echter wanneer hij sprak over zijn  
ontvallen echtgenote. Rustig sprak hij met veel  
liefde over zijn kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen. In Machelen geboren en  
getogen kende hij alle hoekjes van de  
gemeente. Met de fiets trok hij naar alle  
hoeken en kanten op bezoek bij zijn oude  
vrienden.

De fiets..., met de fiets in weer en wind...als  
Edmond maar buiten kon! Zijn wereld was zo  
groot als de reikwijdte, de afstand die hij met  
zijn fiets bereiken kon. Vriendelijk en op-  
geruimd ging hij de zondag zoals altijd naar de  
kerk. Achteraan in de kerk had hij opnieuw een  
ontmoeting met de bekende mensen van elke  
week. En zo hoorde hij het kleine en grote  
nieuws van de gemeente. Zelf was hij fier over  
zijn hoge leeftijd en heeft zich steeds heel jong  
gevoeld. Maar nu is toch zijn uur van afscheid  
gekomen en daarom geven wij hem met veel  
goede herinneringen af en vertrouwen hem toe  
aan de goede God.