

« Ten Paradijze geleiden U de Engelen. »



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Ernest DHONDT

weduwnaar van **Mevrouw Marie SCHOTTE**

echtgenoot van

Mevrouw Yvonne VANDENBERGH

Hij werd geboren te Geraardsbergen op 28 februari 1901, en overleed te Gent op 23 maart 1970, gezalfd met het Heilig Oliesel in extremis.

Van deze duurzame afgestorvene bewaren wij allen terecht een vroom aandenken : want hij was een rechtschapen man.

Gans mijn leven lang heeft hij het beste van zichzelf gegeven aan zijn evenmens in onkreukbare eerlijkheid en gewetensvolle toewijding. De parabel van de talenten heeft hij wel heel mooi in toepassing gebracht. De Allerliefste Hemelse Vader van alle mensen moge dus ook tot hem zeggen : « Welaan dan, gij hebt mij altijd rechtschapen gediend : neem nu in de vreugde des harten bezit van de volle heerlijkheid van de hemel. »

Mijn goede vrouw, mijn welbeminde zoons en dochters, mijn geliefde kleinkinderen, ontsteltnis greep U aan toen ik zo onverwacht van U werd weggenomen. Blijft echter niet treuren zoals zij die geen hoop hebben. In en door Onze Heer Jezus zal ik op een nieuwe, wonderlijke manier U steeds innig nabij zijn. En samen met de anderen in de hemel, die U eveneens zeer lief zijn, zal ik blijvend voor U ten beste spreken dat de vrede en het welbehagen van de Heer ook altijd bij U mogen zijn.



Mevrouw E. Dhondt-Vandenbergh,
zijn echtgenote.
De Heer en Mevrouw E. Haegeman-Dhondt
en kinderen,
De Heer en Mevrouw G. Camerlynck-Dhondt
en kinderen,
De Heer en Mevrouw H. Dhondt-Van Den
Bossche en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen.
De familiën Dhondt, Bogaert, Schotte, Van-
denbergh en François,
**danken U voor de gebeden en deelne-
ming in hun diepe rouw.**

« De Beiaard »