



Tot vroom aandenken aan

DE HEER

HENRI D'HONDT

echtgenoot van Mevrouw Clarisse RONSSE

geboren te Grosse Point Park (Detroit U.S.A.) op 30 juli 1922 en godvruchtig overleden op 13 juni 1995 in het O.-L.-Vrouweziekenhuis te Oudenaarde, gesterkt door de H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Hemelse Vader, in onze droefheid om het heengaan van deze man die ons zo dierbaar is, danken wij U voor alles wat hij voor ons is geweest, voor alles wat hij ons gegeven heeft.

In zijn jeugd was hij zijn ouders oprecht genegen, behulpzaam en tot dienst bereid, ook voor zuster en broer.

Als echtgenoot was hij lief en minzaam voor haar die hij als echtgenote had gekozen. Zij waren aan elkaar trouw in goede en kwade dagen. Zij waren diep aan elkaar gehecht en maakten elkaar gelukkig.

Als arbeider heeft hij geen gemakkelijk leven gehad; hij heeft zelfs moeten werken in zeer moeilijke omstandigheden. Vele jaren echter kon hij werken in gunstiger toestanden totdat zijn gezondheid het heeft begeven.

Hij heeft de laatste jaren en vooral de laatste maanden geleden onder de ziekte. Zijn goede echtgenote heeft hem omringd en bijgestaan met veel toewijding en grote liefde, dag en nacht.

Henri, wij kunnen U niet vergeten, gij zult in onze herinneringen voortleven. Wij blijven met U verbonden in de Heer.

Laten wij bidden: Vader in de hemel, voltooi zijn aardse leven met de aanschouwing van uw heerlijkheid.

Clarisse RONSSE,

De families D'HONDT-D'HONDT en
RONSSE-WANDELS

danken u van harte voor de blijken van kristelijke
deelneming en gebed.

Namis: zondag 2 juli 1995 om 9.30 uur.

*Drukk. Lelieur-Van Lancker, Petegem
Uitvaartverzorging Vanquickenborne, Petegem - 055/31 81 70*

