

Het lijden is de weg der zuivering voor het  
eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEJUFFER

## Leontine-Marie Dhont

Geboren te Mooregem, de 2 Februari 1878 en  
aldaar godvruchtig overleden, de 2 Oogst 1948,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten.



God, hoor naar mijn roepen. let op mijn zuchten,  
luister naar mijn schreiën, mijn Koning en God ;  
want tot U richt ik mijn bede, reeds in de vroegte  
hoort gij mijn smeken. Ps. V 2-4.

O God, laat het licht van uw aanschijn over ons  
opgaan ! Ps. IV 7.

Tot U neem ik mijn toevlucht ; help mij en verlos  
mij van al mijn zonden .. Ps VII 2. opdat ik gezuiv-  
verd. moge opgaan naar het eeuwig geluk.

Gelukkig de mens die zijn leven mag eindigen  
op een lijdensbed; dat is de genadetijd der boete  
en versterving ; dat is de grote tijd der verdiens-  
ten voor de eeuwigheid.

Duurbare familieleden, de tijd der beproeving is  
voorbij ; moge de goede God mij genadig wezen,  
en moget gij mij niet vergeten in uwe gebeden.  
Heb dank voor al uw zorgen.

Heer, Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

Mijnheer Theophile DHONT ;

Mijnheer August DHONT ;

Mijnheer en Mevrouw Remi DHONT-WATTIEZ ;

Mijnheer en Mevrouw August DE METS-VELGHE ;

Mejuffer Jeanne VELGHE ;

Mijnheer en Mevrouw Laurent VERDONCKT-VELGHE en kind Johan ;

Mijnheer en Mevrouw Remi VELGHE-VERDONCKT en kind Codelieve ;

De Familie DHONT, VELGHE, GEVAERT, HUYSMAN, CHRISTIAENS,

DE LANGHE, DE BOEVER,

**Danken U hartelijk voor de blijken  
van deelneming betoond bij hun rouw.**