



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Lorraine Dhondt

dochter van Adhémar en Elisabeth
Dhondt - Gelaude

geboren te City of Boniface (Canada)
op 26 mei 1928
en godvruchtig overleden te Leuven
op 3 juli 2014,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Er is een tijd van komen en er is
een tijd van gaan ...

Heer, dank u omdat u mij de weg getoond
hebt naar een zinvol leven,
ten dienste van zovele mensen.

Heer, dank u voor mijn familie, die mij zo
nauw aan het hart lag, ook voor al mijn
vrienden die mij steeds nabij waren.

Heer, dank u voor zoveel genade.

Lorraine

*De familie dankt u
voor uw bliken van deelneming.*

Begr. PUES - Tel. 016 60 15 06

