

*Een traan voor de overledene vervliegt,
een bloem op zijn graf verwelkt,
een gebed voor zijn zielerust stijgt ten hemel.*

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Louis-Marcel D'HONDT

echtgenoot van wijlen

Mevrouw Clarisse VAN DE MAELE

*geboren te Michelbeke op 6 juli 1909, en god-
vruchtig in de Heer ontslapen op 2 juni 1972, in
de St. Franciscuskliniek te Braķel (Opbraķel)
Voorzien van de genademiddelen van de ķerk.*

*Neemt alles aan wat U overkomt, blijft ge-
duldig in de beproevingen, want het goed wordt
beproofd in het vuur. Godgevallige mensen in
de oven van het lijden, blijft vertrouwen op God
uw loon zal u niet ontgaan.*

*Ons vaderland is in de hemel, en uit de hemel
verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus-
Christus.*

*Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en
het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt
lichaam.*

*Beste kinderen en kleinkinderen, lieve moeder
en broeders, gij allen die goed geweest zijt voor
mij, gij die mijn goedheid mocht ondervinden,
rekend mij geen menselijke zwakheid aan,
doch verzeker mij uw gebed.*

*De families D'HONDT, GHIJS, VAN DE
MAELE en VAN DEN DOOREN.*

*zijn zeer erkentelijk voor uw bliķen van
ķristelijke deelneming en danken U.*

Druk. J. De Clercq - Tel. (09) 70.27.46